

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

MÜSLÜMANIN RABBİNE VERDİĞİ SÖZ

Ben;

Rabbimiz her emrine gücüm yettiğince uyacağıma, yasaklarından kesinlikle kaçınacağıma, O'ndan gelen kaza ve kadere razı olacağıma, gayemin sadece Allah'ın rızası olacağına, O'na karşı kulluğun manasını bilip en güzel şekilde kul olacağıma, Kur'an-ı çokça okuyacağıma söz veriyorum...

Yeme ve içmemde hiçbir aşırılığa kaçmıyacağıma, bedenimi ve elbisemi temiz tutacağıma; farz ilimleri öğrenip ilmimle âmil olacağıma, ilimde en ulvî dereceye ulaşacağıma;

Ruhumu ibadet ile parlatacağıma, kendime salih arkadaşlar edinip iman meclislerine devam edeceğime peygamberimizden gelen duaları hiçbir zaman dilimden düşürmeyeceğime söz veriyorum...

Anneme ve babama karşı iyi ve sadık olacağıma, onların kıymetlerini ve onlara karşı vazifelerimi bilip asi olmayacağıma söz veriyorum...

Çocuklarıma karşı mes'uliyetimi bilip terbiyelerinde en güzel metodu kullanacağıma, onlara sevgi ve şefkatimi hissettirip üstün ahlakı aşılayacağıma söz veriyorum...

İslâm'ın bana gösterdiği şekilde, akrabalarıma hiçbir karşılık beklemeden iyilikte bulunacağıma söz veriyorum...

Komşularıma karşı hoşgörülü olacağıma, kendim için istediğimi onlar için de isteyeceğime, gücüm yettiğince iyilik edeceğime, onlara iyilikte kusur etmeyeceğime, komşularımın kötülüğüne karşı kötülükle mukabele etmeyip onlardan gelen fitne ve eziyetlere sabırlı olacağıma, komşularımın benim üzerimdeki hakkını örtüp onlara iyilikte kusur etmeyeceğime söz veriyorum...

Kardeşlerimi ve arkadaşlarımı Allah için seveceğime, onlara karşı hoşgörülü, affedici, güler yüzlü ve yumuşak olacağıma, onların hoşlanmadığı şakalardan kaçınacağıma, onlara verdiğim sözde duracağıma, onların arkasından sürekli hayır dua edeceğime söz veriyorum.

Hakkıma karşı doğru dürüst, yumuşak, merhametli, hayali, güzel ahlaklı, güleryüzlü, hoşgörülü, affedici, bağışlayıcı, iyi geçimli, alçak gönüllü olacağıma; onlara karşı hile yapmayacağıma, ihanet etmeyeceğime, haset etmeyeceğime, küfür ve kötü sözlerden kaçınacağıma, haksız yere kimseye kâfir yada fasık demeyeceğime, kendimi ilgilendirmeyen işlere karışmayacağıma, gıybetten, yalancılıktan ve kötü zandan kaçınacağıma, kimseyle alay etmeyeceğime, iki yüzlülük yapmayacağıma, kimseye zulmetmeyeceğime, yaptığım iyilikleri başa kakmayacağıma; büyüklerime karşı saygılı, küçüklerime karşı merhametli olacağıma, her durumda adaleti gözeteceğime söz veriyorum...

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ
إِسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَفَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ
الْمُعِزُّ الْمُنْذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ الْخَفِيفُ الْمُقْتِئُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمُجِيدُ
الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي
الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْآخِرُ الْبَاطِنُ
الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُنْعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوفُ الرَّؤُوفُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ ذُو الْجَلَالِ وَ
الْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْعَظِيمُ الْمَغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْتَوَّابُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ
الرَّشِيدُ الصَّبُورُ (جَلَّ جَلَالُهُ)

رواه الترميذى و ابن حبان و الحاكم

Hz. Peygamber (S.A.V.) buyururlar ki: "Muhakkak ki, Allah-ü Teâlâ'ya mahsus olarak doksan dokuz isim vardr. Her kim bu isimleri ihsâ ederse (hem ezberler, hem manalarını öğrenir, hem de sayarsa) cennete girer, saâdete ulaşmış olur."

(Hadisi: Tirmîzi, Ibn-i Hibban ve Hâkim rivayet etmilerdir.)

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 1 | اللَّهُ | ALLAH | Ulûhiyyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplamı bulunan zât-ı vâcibü'l-vücûde delâlet eden âlemdir ve sayılan isimlerin içinde ism-i âzam'dır. |
| 2 | الْعَدْلُ | EL-ADLÜ | Çok adâletli. |
| 3 | الْعَفْوُ | EL-AFÜV | Affi çok. |
| 4 | الْآخِرُ | EL-ÂHİRÜ | Son. Varlığının sonu yoktur. |
| 5 | الْعِلْمُ | EL-İLMÜ | Her şeyi çok iyi bilen. |
| 6 | الْعَلِيُّ | EL-ALİYYÜ | Pek yüksek. |
| 7 | الْعَزِيزُ | EL-AZİZÜ | Mağlûb edilmesi mümkün olmayan, gâlib. |
| 8 | الْعَظِيمُ | EL-AZİMÜ | Pek azametli, büyük. |
| 9 | الْبَاعِثُ | EL-BÂİSÜ | Ölüleri diriltip kabirden çıkaran. |
| 10 | الْبَاقِي | EL-BÂKÎ | Varlığının sonu olmayan, sonsuz. |
| 11 | الْبَارِئُ | EL-BÂRİÜ | Eşyâyı ve her şeyin âzâ ve cihazını birbirine uygun ve mülâyim bir halde yaratandır. |
| 12 | الْبَصِيرُ | EL-BESÎRU | Açık ve gizli her şeyi gören. |
| 13 | الْبَاسِطُ | EL-BÂSİTU | Açan, genişleten (servet, evlât, dünya nimetleri) |
| 14 | الْبَاطِنُ | EL-BÂTİNÜ | Gizli (onu künhüyle bilemeyiz.) |
| 15 | الْبَدِيعُ | EL-BEDÎU | Örneksiz, misalsiz, acâib hayret verici âlemler icad eden. |
| 16 | الْبَرُّ | EL-BERRU | Kulları hakkında daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği ve bahşîşi çok olan. |
| 17 | الْجَامِعُ | EL-CÂMIU | İstedliğini istediği anda istediği yerde toplayan. |
| 18 | الْجَبَّارُ | EL-CEBBÂRU | Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. |
| 19 | الْجَلِيلُ | EL-CELÎLÜ | Zât ve sıfatlarında celâlet ve ululuk sahibi. |

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 20 | الضَّارُّ | EZ-ZÂRRU | Elem ve mazarrat verici şeyler yaratan. |
| 21 | الْأَوَّلُ | EL-EVVELÜ | İlk. Allah-ü Teâlâ'nın varlığının başlangıcı yoktur. |
| 22 | الْفَتَّاحُ | EL-FETTÂHU | Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran. |
| 23 | الْغَفَّارُ | EL-ĞAFFÂRU | Affi ve mağfireti pek çoktur. |
| 24 | الْغُفُورُ | EL-ĞAFÛRU | İnsanların çirkinliklerini melekût âleminde saklayandır. |
| 25 | الْغَنِيُّ | EL-GANIYYÜ | Hiç bir zaman hiçbir sûrette hiçbir şeye muhtaç değildir. |
| 26 | الْحَبِيرُ | EL-HABÎRU | Her şeyin iç yüzünden; gizli taraflarından haberdardır. |
| 27 | الْهَادِي | EL-HÂDÎ | Hidâyet lütfeden, istediği kulunu hayırlı ve kârlı yollara muvaffak kılan, muradına erdiren. |
| 28 | الْحَافِظُ | EL-HÂFÎZU | Yukardan aşağıya indiren, alçaltan, şeref sahibi iken rezil ve rüsvay eden. |
| 29 | الْحَفِيفُ | EL-HAFÎZU | Yapılan işleri bütün ayrıntısıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklayan. |
| 30 | الْحَكَمُ | EL-HAKEMÜ | Hükmeden, hakkı yerine getiren. |
| 31 | الْحَكِيمُ | EL-HAKÎMÜ | Bütün buyrukları ve işleri hikmetli olan. |
| 32 | الْحَقُّ | EL-HAKKU | Varlığı hiç değişmeden duran. |
| 33 | الْخَالِقُ | EL-HÂLİKU | Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hâdiseleri tâyin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden. |
| 34 | الْحَلِيمُ | EL-HALÎMÜ | Suçlulara ceza vermeye gücü yetip dururken, onların cezalarını erteleyen, mühlet veren. |
| 35 | الْحَمِيدُ | EL-HAMÎDÜ | Ancak kendisine hamd-ü senâ olunan, bütün varlığın diliyle biricik, öğülen. |
| 36 | الْحَسِيبُ | EL-HASÎBÜ | Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının, bütün ayrıntısıyla hesabını bilen. |
| 37 | الْحَيُّ | EL-HAYYÜ | Diri, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten. |
| 38 | الْقَابِضُ | EL-GÂBÎZU | Sıkan, daraltan (servet, evlât, dünya nimetleri) |

| | | | |
|----|------------------------|----------------------|---|
| 39 | الْقَادِرُ | EL-GÂDİRÜ | İsteddiğini, istediđi gibi yapmaya gücü yeten. |
| 40 | الْقَهَّارُ | EL-GAHHÂRU | Her şeye, her istediđini yapacak sûrette gâlib ve hâkim olan. |
| 41 | الْقَوِيُّ | EL-GAVİYYÜ | Sınırsız bir kudret sahibidir, kendisine dermansızlık erişmez. |
| 42 | الْقَيُّومُ | EL-GAYYÛMÜ | Her şeyin kıyâmı, yani varlık sahibi olarak durabilmesi, sebepler ihsan eden. |
| 43 | الْكَبِيرُ | EL-KEBÎRU | Göklerde ve yerde eşsiz tek büyük o'dur. |
| 44 | الْكَرِيمُ | EL-KERÎMÜ | Muktedirken affeden, va'd edince sözünü yerine getirir. |
| 45 | الْقُدُّوسُ | EL-KUDDÛSÜ | Hatadan, gafletten, acizlikten ve her türlü eksiklikten çok uzak olandır. |
| 46 | اللَّطِيفُ | EL-LETÎFÜ | En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri yapan, ince ve sezilmeyen yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştırır. |
| 47 | الْمَاجِدُ | EL-MÂCIDÜ | Kadr-ü şânı büyük kullarına kerem ve semâhati bol. |
| 48 | الْمَلِكُ الْمَلِكُ | EL-MELİKÜ'L MÛLKÜ | Mülkün hem sahibi, hem hükümdarıdır. |
| 49 | الْمَانِعُ | EL-MÂNIU | Bir şeyin meydana gelmesine müsâade etmeyen. |
| 50 | الْمَجِيدُ | EL-MECÎDÜ | Şânı büyük ve en yüksek olandır. |
| 51 | الْمَلِكُ | EL-MELİKÜ | Bütün kâinatın sahibi ve mutlak sûrette hükümdâridir. |
| 52 | الْمَتِينُ | EL-METÎNÜ | Allah'ın kuvveti şiddetlidir, hiçbir iş ona meşakkat vermez, hiç bir kimse onun iradesine karşı gelemez, hiç bir kimse onun kudretinden kurtulamaz. |
| 53 | الْمُؤَخِّرُ | EL-MÛEHHİRÜ | İsteddiğini geri koyan, arkaya bırakan. |
| 54 | الْمُغْنِي | EL-MUĞNÎ | İsteddiğini zengin eden. |

| | | | |
|----|----------------|---------------|--|
| 55 | الْمُحْصِي | EL-MUHSÎ | Kullara göre sonsuzda olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen. |
| 56 | الْمُحْيِي | EL-MUHYÎ | Can bağışlayan, sağlık veren. |
| 57 | الْمُعِيدُ | EL-MUÎDÜ | Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. |
| 58 | الْمُعِزُّ | EL-MÜİZZÜ | Kullarına izzet veren, ağırlayan. |
| 59 | الْمُقَدِّمُ | EL-MUKADDÎ-MÜ | İstedigini (insanları; dince, dünyaca) ileri geçiren, öne alan. |
| 60 | الْمُقِيتُ | EL-MUKÎYTÜ | Her yaratılmışın azığını, gıdasını veren. |
| 61 | الْمُقْتَدِرُ | EL-MUKTEDİRÜ | Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden. |
| 62 | الْمُقْسِطُ | EL-MUKSİTU | Bütün işlerini denk ve birbirine uygun ve yerli yerinde yapan. |
| 63 | الْمُصَوِّرُ | EL-MUSAVVİRÜ | Tasvir eden, her şeye bir şekil ve husûsiyet veren. |
| 64 | الْمُبْدِئُ | EL-MÜBDİÜ | Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. |
| 65 | الْمُجِيبُ | EL-MUCÎBÜ | Kendisine yalvaranların isteklerini veren. |
| 66 | الْمُهَيِّمِنُ | EL-MÜHEYMİNÜ | Kullarını gözetici, yaptıkları iyiliklerini, sevabını eksiksiz veren. |
| 67 | الْمُؤْمِنُ | EL-MÜ'MİNÜ | Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendisine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran. |
| 68 | الْمُمِيتُ | EL-MÜMÎTÜ | Her canlı mahlûkun, ölümünü yaratan. |
| 69 | الْمُنْتَقِمُ | EL-MÜNTEKİMÜ | Suçluları, adâleti gereğince hak ettikleri cezaya çarpan. |
| 70 | الْمُتَعَالِي | EL-MÜTEÂLÎ | Yaratılmışların hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce. |
| 71 | الْمُتَكَبِّرُ | EL-MÜTEKEBİRÜ | Her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren. |
| 72 | الْمُذِلُّ | EL-MÜZİLLÜ | Zillete düşüren, hor ve hakir eden. |

| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 73 | النَّافِعُ | EN-NÂFÎU | Hayır ve menfaat verici şeyler yaratan. |
| 74 | النُّورُ | EN-NÛRU | Âlemleri nurlandıran, istediği simalara zihinlere ve gönüllere nûr yağdıran. |
| 75 | الرَّافِعُ | ER-RÂFÎU | Yukarı kaldıran, yükselten (iman, ahlak, şân, şeref yönünden) |
| 76 | الرَّحِيمُ | ER-RAHÎMÜ | Verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetlerle mükâfatlandıran. |
| 77 | الرَّحْمَانُ | ER-RAHMÂNÜ | İtaat ve isyan edeni ayırt etmeksizin mahlûkatını dünyada nimetlendiren. |
| 78 | الرَّقِيبُ | ER-RAKÎYBU | Bütün varlık üzerinde gözcü, bütün işler gözetimi altında bulunan. |
| 79 | الرَّؤُفُ | ER-RAÛFÜ | Mahlûkatına karşı pek merhametlidir. |
| 80 | الرَّشِيدُ | ER-RAŞÎDÜ | Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonuçlandıran. |
| 81 | الرَّزَّاقُ | ER-RAZZÂKU | Yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan eden, veren. |
| 82 | الصَّبْرُ | ES-SABÛRU | Çok sabırlı. Âsi ve inkârcıları cezalandırmakta acele etmez. |
| 83 | الصَّمَدُ | ES-SAMEDÜ | Dileklerin yerine getirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci. |
| 84 | السَّلَامُ | ES-SELÂMÜ | Her çeşit âriza ve hâdiselerden koruyan, her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkararak - Cennetteki bah-tiyar kullarına selam eden. |
| 85 | السَّمِيعُ | ES-SEMÎU | Kâinatın her noktasındaki her şeyi işitir. |
| 86 | الشَّهِيدُ | EŞ-ŞEHÎDÜ | Her zaman ve her yerde hâzır ve nâzır'dır. Allah'ın her şeye ve her zerreye yakınlığı birdir. Yakın olduğu için her şeyi görmekte ve işitmektedir. |
| 87 | الشَّكُورُ | EŞ-ŞEKÛRU | Kendi rızası için yapılan iyi işlerin mükâfatını fazlasıyla veren. |
| 88 | التَّوَّابُ | ET-TEVVÂBÜ | Tevbeleri kabûl edip günahları bağışlayan. |
| 89 | الْوَاجِدُ | EL-VÂCÎDÜ | İstedikini istediği an bulan, kendisine hiçbir şey gizli olmayan. |
| 90 | الْوَاحِدُ | EL-VÂHÎDÜ | Tek... Zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde aslâ ortağı ve benzeri bulunmayan. |

- 91 **الْوَالِي** **EL-VÂLÎ** Kâinatı ve bütün olayları tek başına tedbir ve idare eden.
- 92 **الْوَارِثُ** **EL-VÂRİSÜ** Kâinattaki tüm servetlerin gerçek sahibi.
- 93 **الْوَاسِعُ** **EL-VÂSİÜ** Geniş ve müsâadekâr. Kullarına da bu sıfatları veren.
- 94 **الْوَدُودُ** **EL-VEDÛDÜ** İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren yahut sevmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik, lâyük olan.
- 95 **الْوَهَّابُ** **EL-VEHHÂBÜ** Çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayıp duran.
- 96 **الْوَكِيلُ** **EL-VEKÎLÜ** İşlerini yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyisini temin eden.
- 97 **الْوَلِيُّ** **EL-VELİYYÜ** Sevdiği kullarının dostudur, onlara yardım eder, sıkıntılarını giderir.
- 98 **الظَّاهِرُ** **EZ-ZÂHİRÜ** Âşikardır. Bütün varlıklar, onun varlığına, birliğine ve sıfatlarına şahittir.
- 99 **ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** **ZÜ'L-CELÂLİ VE'L İKRÂMİ** Hem büyüklük sâhibi hem de mahlûkata hayat ve nimet vererek fazl-ü kerem sahibidir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِيَّيَّ أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ *

Ebû Hüreyre'den (r.a.) Rasûlullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Yedi sınıf insan vardır ki, başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı bir günde, Allah onları (Arşının) gölgesinde gölgelendirecektir. (Bu sınıflar şu kimse-lerdir):

- 1 **ADALETLİ DEVLET BAŞKANI.**
- 2 **ALLAH'a İBADET EDEREK YETİŞEN GENÇ.**
- 3 **KALBİ MESCİDLERE TUTKUN OLAN KİMSE.**
- 4 **ALLAH İÇİN SEVİŞEN, BUNUN İÇİN BİRARAYA GELİP, BU SEVGİ İLE AYRILAN İKİ KİŞİ.**
- 5 **MEVKİ SAHİBİ GÜZEL BİR KADIN TARAFINDAN ZİNA TEKLİF EDİLDİĞİNDE “BEN ALLAH'tan KORKARIM” DİYEREK BU TEKLİFİ REDDEDEN KİMSE.**
- 6 **SAĞ ELİNİN VERDİĞİNİ SOL ELİ DUYMAYACAK ŞEKİLDE GİZLİ SADAKA VEREN KİMSE.**
- 7 **KENDİ BAŞINA KALDIĞINDA ALLAH'ı ANARAK GÖZYAŞI AKITAN KİMSE.¹**

¹ - Buhari, Kitabu's-Salât.

PEYGAMBERİMİZDEN ÜMMETİNE İNTİKAL EDEN 50 AHLAK

“Muhakkak ki Allah’ın Rasûlünde sizin için en mükemmel nümûne vardır.” **Ahzab Suresi, Âyet: 2.**

RAHMET PEYGAMBERİNDEN 50 AHLAK

HADİS 1- “Peygamberimiz (S.A.V.), rahatsızlık hissettiklerinde felak ve nas sûrelerini okur ellerine üfler ve vücuduna sürerdi.”

HADİS 2- “Peygamberimiz (S.A.V.), Ehl-i Beytinden birinin yalan söylediğine vâkıf olduklarında o tevbe edinceye kadar kendisine yüz vermezlerdi.”

HADİS 3- “Peygamberimiz (S.A.V.), iftar ettiklerinde şöyle buyururlardı: Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rizgike efdartü (Allah’ım senin için oruç tuttum, sana inandım ve senin verdiğin rızıktan iftar ettim.)”

HADİS 4- “Peygamberimiz (S.A.V.), yemek yediklerinde önünden yerler ve yemeğin ortasından yemekten hoşlanmazlardı.”

HADİS 5- “Peygamberimiz (S.A.V.), kendilerine gülme geldiğinde ellerini ağızlarına tutarlardı.”

HADİS 6- “Peygamberimiz (S.A.V.), bayram günü sokağa çıktıklarında başka bir yoldan dönerlerdi.”

HADİS 7- “Peygamberimiz (S.A.V.), hasta ziyaretine gittiği zaman şöyle derlerdi: Senin için zararlı bir durum yoktur, inşaallah bu günahlardan temizlenmektir.”

HADİS 8- “Peygamberimiz (S.A.V.), Ramazan ayı girdiğinde rengi değişir, namazı çoğaltır ve tamamı ile duaya koyulur rengi şafak gibi olurdu.”

HADİS 9- “Peygamberimiz (S.A.V.), dua ettikleri zaman ellerini kaldırır ve ellerini yüzüne sürmeden indirmezdi.”

HADİS 10- “Peygamberimiz (S.A.V.), evlenen bir kimseyi tebrik ettiklerinde ona şöyle dua ederdi: Allah bunu senin için mübârek kılsın ve hayırlı etsin her ikizinizi hayırda birleştirsın.”

HADİS 11- “Peygamberimiz (S.A.V.), namaz kılariken rükûa eğildiklerinde belini öyle düz tutarlardı ki üzerine su dökülse durabilirdi.”

HADİS 12- “Peygamberimiz (S.A.V.), evlendiğinde veya birini evlendirdiğinde hurma saçarlardı.”

HADİS 13- “Peygamberimiz (S.A.V.), bir şey içtiklerinde üç nefeste içerlerdi.”

HADİS 14- “Peygamberimiz (S.A.V.), sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya (işrak vaktine) kadar otururlardı.”

HADİS 15- “Peygamberimiz (S.A.V.), ashabından birini üç gün görmeyince onu sorardı. Şâyet sefere gitmişse ona dua eder, orada ise evine gider, hasta ise ziyâret ederdi.”

HADİS 16- “Peygamberimiz (S.A.V.), kendilerine bir heyet geldiğinde güzel elbiselerini giyer, taranır, koku sürünür ve ashabına da böyle yapmalarını söylerlerdi.”

HADİS 17- “Peygamberimiz (S.A.V.), elbisesini giyerken, gömleğini giyerken hep sağ taraftan başlardı.”

HADİS 18- “Peygamberimiz (S.A.V.), yolda yürürken ashabı ile karşılaştığında önce selam verir sonra musafaha (tokalaşma) ederlerdi.”

HADİS 19- “Peygamberimiz (S.A.V.), şâyet bir kimsenin ismini çıkaramazsa “Ey Abdullah” diye hitap ederdi.”

HADİS 20- “Peygamberimiz (S.A.V.), yolda yürürken sağa ve sola bakmazlardı.”

HADİS 21- “Peygamberimiz (S.A.V.), yürümüş olduğu halde konuşmazlardı.”

HADİS 22- Peygamberimiz (S.A.V.), bir yere konduğunda veya seferden geldiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmazlardı.”

HADİS 23- “Peygamberimiz (S.A.V.), bir adamı yüzü koyun veya örtüsüz yatarken görürlerse ayakları ile dürterler “Bu, Allah’ın en sevmediği yatış şekli” derlerdi.”

HADİS 24- “Peygamberimiz (S.A.V.)’in en çok yaptıkları duaları şöyle idi: “Yâ mukallibel kulûb sebbit kalbi alâ dinik” (Ey kalpleri çeviren Rabbim, kalbimi dine sabit kıl.”

HADİS 25- “Peygamberimiz (S.A.V.), ekseri Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutar, bu husus kendilerine sorulduğunda: “Ameller, Pazartesi ve Perşembe günleri sunulur” buyururlardı.”

HADİS 26- “Peygamberimiz (S.A.V.), odasının kapısını parmak ucuyla vururlardı.”

HADİS 27- “Peygamberimiz (S.A.V.)’in sükûtları uzun, gülmeleri kısa idi.”

HADİS 28- “Peygamberimiz (S.A.V.), her abdesten sonra havlu ile silinirlerdi.”

HADİS 29- “Peygamberimiz (S.A.V.)’in bir kutusu vardı, ondan koku sürünürlerdi.”

HADİS 30- “Peygamberimiz (S.A.V.), zan ile iş yapmaz bir kimsenin diğer bir kimse aleyhine lafını kabul etmezlerdi.”

HADİS 31- “Peygamberimiz (S.A.V.), konuşmalarında tebessüm ederlerdi.”

HADİS 32- “Peygamberimiz (S.A.V.), Ramazan bayramında yemek yiyerek çıkarlar, Kurban bayramında ise kurban kesince yerlerdi.”

HADİS 33- “Peygamberimiz (S.A.V.)’den bir şey istenince verir, yoksa susarlardı (yok demezlerdi).”

HADİS 34- “Peygamberimiz (S.A.V.), kadınlardan bey’at alırken ellerini katiyyen kadınların ellerine dokundurmazdı.”

HADİS 36- “Peygamberimiz (S.A.V.), bir yudum su ile de olsa orucunu bozmadan akşam namazını kılmazlardı.”

HADİS 37- “Peygamberimiz (S.A.V.), gerek seferde ve gerekse hazarda şu beş şeyi yanından ayırmazdı: Ayna, sürmedanlık, tarak, misvak ve güzel koku.”

HADİS 38- “Peygamberimiz (S.A.V.), bir şey yerken veya içerken üflemez ve kabın içine nefes almazlardı.”

HADİS 40- “Peygamberimiz (S.A.V.), insanın bedeninden ayrılan şu yedi şeyin gömülmesini emrederlerdi: Saç, tırnak, kan, âdet kanı, diş, pıhtı, çocuk doğduğunda atılması gereken su.”

HADİS 41- “Peygamberimiz (S.A.V.), dinlenmek için şehir dışına, su başlarına giderdi.”

HADİS 42- “Peygamberimiz (S.A.V.), ipek giyen erkekleri görünce onu çıkarttırırlardı.”

HADİS 43- “Peygamberimiz (S.A.V.), beş şeyden Allah’a sığınırldı: Korkaklıktan, cimrilikten, kötü yaşayıştan, kalp fitnesinden ve kabir azabından.”

HADİS 44- “Peygamberimiz (S.A.V.), yemek, içmek, abdest, giyinmek ve vermek için sağ elini kullanırlardı. Bunlardan başkası için sol elini kullanırlardı.”

HADİS 45- “Peygamberimiz (S.A.V.), yerde oturur, yerde yer, koyununu kendi sağardı. Bir köle arpa ekmeği ile çağırsa ona icâbet edirdi.”

HADİS 46- “Peygamberimiz (S.A.V.), bıyıklarını kısaltırdı.”

HADİS 47- “Peygamberimiz (S.A.V.), başından kan aldırır ve cankurtaran derlerdi.”

HADİS 48- “Peygamberimiz (S.A.V.), elbisesini diker, ayakkabısını yamar, bir erkeğin yapacağı her işi yaparlardı.”

HADİS 49- “Peygamberimiz (S.A.V.), duasına “Sübhane rabbiyel aliyyl e’lel vehhab”la başlardı.”

HADİS 50- “Peygamberimiz (S.A.V.)’in yeşile ve akarsuya nazar etmek (bakmak) hoşuna giderdi.”

PEYGAMBERİMİZİ SEVMEK, ONUN YAPTIKLARINI YAPMAKLA GÖSTERİLİR.

PEYGAMBERİMİZİN KISA ÖĞÜTLERİNDEN BAZILARI

“Hikmetin başı Allah korkusudur”.

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ

“Allah rıfk sahibidir ve her işte yumuşak olanları sever”.

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ

“Allah güzeldir, güzel olanları sever”.

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“İnsanlara teşekkür etmeyen kimse, Allah’a da teşekkür etmez”.

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

“Nerede olursan ol, Allah’tan kork”.

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

“İmanca müminlerin en olgunu, ahlâkı en güzel olandır”.

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا

“Haya imandandır”.

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Muhakkak ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“(Hz. Peygambere sordular) En faziletli amel hangisidir? Güzel ahlaktır (Buyurdu)”.

أَيُّ لَأَعْمَالٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: حُسْنُ الْخُلُقِ

“Kıyamet günü müminin mizanında (terazisinde) güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz”.

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

“Her iyilik sadakadır”.

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

“Yarım hurma (tasadduk etmek) suretiyle de olsa Cehennem ateşinden korununuz”.

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

“İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır”.

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

“Sadaka maldan bir şey eksiltmez”.

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

“Ömrü ancak yapılan iyilikler uzatabilir”.

لَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبُرُ

“Ya hayır söyle, yahut sus”.

قُلِ الْخَيْرَ أَوْ لِيصْمُتْ

“Güzel (hoş) söz sadakadır”.

كَلِمَةُ الطَّيِّبَةِ صَدَقَةٌ

“Aleyhine bile olsa doğruyu söyle”.

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ

“Yalanla iman bir kalpte birleşmez”.

الْكَذِبُ وَالْإِيمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ

“Söz vermek borçlanmak demektir”.

الْوَعْدُ كَالدَّيْنِ

“Söz taşıyan (kovcu) Cennete giremez”.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَمَّامٌ

“Bizi aldatan bizden değildir”.

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Selâm kelâmdan öncedir”.

السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

“Selâmı aranızda yayın”.

أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

“Allah cömerttir cömert olanları sever”.

إِنَّ اللَّهَ جُودٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ

“Az ye hasta olma”.

كُنْ قَلِيلًا وَلَا تَكُنْ عَلِيلًا

“Allah’ı anmak kalplere şifadır”.

ذَكَرُ اللَّهُ شِفَاءَ الْقُلُوبِ

“Sarhoşluk veren her şey haramdır”.

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır”.

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“İslâm’da ruhbanlık yoktur”.

لَا رُهبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz“.

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا

“Alimler peygamberlerin varisleridir”.

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Dünya âhiretin tarlasıdır“.

الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ

“Şüpheli şeylerden kaçınınız“.

اتَّقِ مِنَ الشُّبُهَاتِ

“İki günü eşit olan zarardadır”.

مَنْ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَعْبُودٌ

“Kim bir topluluğa benzerse o da onlardandır”.

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Kişi kıyamette sevdiği ile beraberdir”.

الْمَرْءُ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

“Sabreden zafere ulaşır”.

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“Dua ibadetin ta kendisidir”.

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

“Dua ibadetin iliğidir”.

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

“Allah duada ısrarcı olanları sever“.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُّعَاءِ

“Gerçek mücahit, kendi nefsi ile savaşandır”.

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

“Ayrılıkçı olan bizden değildir”.

مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا

“Nasıl yaparsan, sana da öyle yaparlar”.

كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

“Rüşveti alanda, veren de Cehennemdedir”.

الرَّأْسَى وَالْمُرْتَشَى فِي النَّارِ

“Oruç tutun sıhhat bulursunuz”.

صُومُوا تَصِحُّوا

“Seyahat edin, sıhhat bulursunuz”.

سِيرُوا تَصِحُّوا

“Hak üstündür, ondan daha üstün bir şey yoktur”.

الْحَقُّ ُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ

“Cennet analarını ayakları altındadır”.

الْجَنَّةُ ُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

“Allah için tevazu gösterenleri, Allah yükseltir, yüceltir”.

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

“Biriniz öfkelenirse (hiddetlenirse) abdest alsın”.

فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez”.

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

“Yetimin ağlamasından arş titrer”.

يَهْتَرُ الْعَرْشُ مِنْ بُكَاءِ الْيَتِيمِ

“Ben ve yetimi gözeten kimse, Cennette şu iki parmak gibiyiz”.

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ

“Sizin en hayırlınız, kadınlara en iyi davranandır”.

وَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Teyze anne yerindedir (makamındadır)”.

الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

“Amca baba yerindedir (baba gibidir)”.

الْعَمُّ بِمَقَامِ الْأَبِ

“Siz nasıl iseniz başınıza öylesi gelir”.

كَمَا تَكُونُوا يُؤَى عَلَيْكُمْ

“Sizin en hayırlınız, Kur’anı öğrenen ve öğretendir”.

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Namaz dinin direğidir”.

عِمَادُ الدِّينِ الصَّلَاةُ

“Namaz müminin miracıdır”.

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ

“Vatan sevgisi imandandır”.

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

“İstişare eden pişman olmaz”.

مَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ

“Kavmin efendisi, onlara hizmet edendir”.

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“Toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır”.

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ

“Cennet anaların ayakları altındadır”.

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

“Sabır imanın yarısıdır”.

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

“Kanaat tükenmez bir hazinedir”.

الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ

“Ameller niyetlere göredir”.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Temizlik imandandır”.

النِّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Hayra vasıta olan yapan gibidir”.

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

“Ümmetimin en şerefliileri hafız olanlardır”.

أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ

“Doğruluğa yapışın (ondan ayrılmayın) çünkü doğruluk iyiliğe götürür. Doğru ve iyilik sahibi ise Cennettedir”.

عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ

“Sadaka Allah’ın öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder”.

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

“İlim öğrenmek, kadın erkek her Müslüman’a farzdır”.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

“Kişi kendisi için neyi seviyorsa, kardeşi için de onu sevmedikçe mümin olamaz”.

لَا يُؤْوَى مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Her kim kötü bir adet çıkarırsa, ona hem onun günahı, hem de onu işleyenlerin günahı vardır (yazılır)”.

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

“Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz”.

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kişi Cennete giremez”.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ حَزْدَلَةٌ مِنْ كِبَرٍ

“Siz malda (dünyalıklarda), yaratılıştaki (güzellik-çirkinlik) ve evlâta (çoluk-çocuğun az veya çok olması hususunda) kendisinden üstün olanlara değil, kendisinden aşağı olanlara baksın”.

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu vakit yalan söyler; verdiği sözde durmaz, kendisine emniyet edildiğinde hıyanet eder”.

أَيُّهُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وُؤْمِنَ حَانَ

“Ateşin odunu yakıp yediği gibi, haset de iyilikleri yer (yok eder)”.

إِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

“Gerçek zenginlik mal çokluğu ile değil, asıl zenginlik gönül zenginliğidir”.

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“Allah’ın rızası (memnuniyeti) anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın gazabı (kızgınlığı) anne ve babanın kızgınlığındadır”.

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسُخْطُ الرَّبِّ فِي سُخْطِ الْوَالِدِ

“Kim insanların arasını düzeltirse, Allahü Teâlâ onun işini düzeltir”.

مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ أَصْلَحَ اللَّهُ أَمْرَهُ

“İyiliklerin en güzeli, evlâdın, baba dostlarının aile efradına ilgi göstermesidir”.

إِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ صَلََةُ الْوَالِدِ أَهْلًا وَوَدًّا أَبِيهِ

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen, anne ve babasına iyilik ve ikramda bulunsun ve akrabalarını ziyaret etsin”.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

“Üç kişinin duası mutlaka kabul olur:

1-Mazlumun duası, 2-Misafirin duası, 3-Anne ve babanın evladına olan duaları”.

ثَلَاثٌ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

“Allah’a ve âhîret gününe inan kimse, komşusuna eziyet etmesin”.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ

“Sıla-ı rahim etmeyen (yakınları ile ilgi ve alakasını kesen) kişi Cennete giremez”.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ

“Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin”.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

“Müslümanların en faziletlisi, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kişidir”.

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“(Bir şey yerken) besmele çek, önünden ye ve sağ elinle ye”.

سَمَّ اللَّهُ وَكُلَّ يَمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ

“Hepiniz çobansınız; hepiniz elinizin altındakilerden mesulsünüz”.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Emanete hıyanet edildi mi kıyameti bekle”.

إِذَا ضُبِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَأَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

“İşler (mevkiiler, makamlar...) ehil olmayanlara verildiği zaman kıyamete bekle”.

إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرِ السَّعَةَ

“Kim dünyada Müslüman kardeşinin ayıbına örterse, Allah da âhirette onun ayıbını gizleyip kapatır”.

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Biriniz işini sağlan ve itinalı yaptığı zaman Allah buna memnun olur”.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ

“İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz”.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرْفُهُ

“Cennet kılıçların gölgesi altındadır”.

إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

“Gerçek mümin dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir”.

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“İnsan arkadaşının gidişatına göre tavır alır; bu sebeple her biriniz arkadaş olacağı kimseye dikkat etsin ve iyi seçsin”.

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“En faziletli en üstün sadaka, Müslüman kişinin ilim öğrenmesi, sonra da Müslüman kardeşine öğretmesidir”.

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمُهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

EZAN VE İKÂMET

اللَّهُ أَكْبَرُ * اللَّهُ أَكْبَرُ * اللَّهُ أَكْبَرُ * اللَّهُ أَكْبَرُ
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ * أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ * أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ * حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ * حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
 اللَّهُ أَكْبَرُ * اللَّهُ أَكْبَرُ * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Burası Sadece Sabah Ezanında Okunur

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ * الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Burası Sadece İkâmette Okunur

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ * قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

EZAN DUASI

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ * وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ * أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ * وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ * وَابْعَثْهُ مَقَامًا
 مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ * إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *

TESBİH DUASI

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ * تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 عَلَى رَسُولِنَا صَلَوَاتٍ *
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ * وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ *
 وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ذُو الْجَلَالِ وَ الْكَمَالِ سُبْحَانَ اللَّهِ *
 سُبْحَانَ الْكَرِيمِ دَائِمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ *
 رَبِّ الْعَالَمِينَ تَعَالَى شَأْنُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ *
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ * لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى وَهَبْ *

SEYYİDÜ'L-İSTİĞFAR

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتِطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ أَبُوءُ بِذَنْبِي فَعَفِّرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ *

KUR'AN OKUMA DUASI

اللَّهُمَّ بِلِحَقِّ أَنْزَلْتَهُ وَبِلِحَقِّ نَزَلَ * اللَّهُمَّ عَظِّم رَغْبَتِي فِيهِ وَاجْعَلْهُ نُورًا لِبَصْرِي وَشِفَاءً لِبَصْدِرِي * اللَّهُمَّ زَيِّنْ بِهِ لِسَانِي وَجَمِّلْ بِهِ وَجْهِي وَقَوِّ بِهِ جَسَدِي وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ عَلَى طَاعَتِكَ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَ أَطْرَافِ النَّهَارِ وَاحْشُرْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلِهِ الْأَخْيَارِ *

YEMEK DUASI

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَ يُكَافِي مَزِيدَهُ * الْحَمْدُ لِلَّهِ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أَطْعَمَنَا اللَّهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ * وَسَقَانَا اللَّهُ مِنْ شَرَابِ الْكَوْثَرِ * وَ زَوَّجَنَا اللَّهُ بِحُورِ الْعِينِ *

Geçmişlerin rûhu için, bâkide kalanların sıhhat ve selâmeti için, soframızın bereketi, yiyenlerin afiyeti için ve bilhassa ALLAH rızası için EL-FÂTİHAH.

SALAT-i NÂRIYE

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَحَّلُ بِهِ الْعُقْدُ * وَتَنْفِرُجُ بِهِ الْكُرْبُ * وَتُقْضَىٰ بِهِ الْحَوَائِجُ * وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ * وَحُسْنُ الْحَوَاتِمِ * وَيُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ * وَ عَلَىٰ إِلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ *
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NAZAR DUASI

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يُفُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠١﴾

BEREKET DUASI

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ŞİFA AYETLERİ

وَ شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ

| | |
|--------------|---|
| Yunus, 7 | |
| Tevbe, 14 | وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ |
| Nahl, 69 | يَخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ |
| İsra, 82 | وَ نُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ |
| Şuara, 70 | وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ |
| Fussilet, 44 | قَالَ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءً |
| | اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَاءِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَ شِفَاءِهَا وَ نُورِ الْأَبْصَارِ وَ ضِيَاءِهَا وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ * آمِينَ |

YEMEK DUASI

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاحْفَظْ صَاحِبَ الطَّعَامِ وَالْأَكْلِينَ وَ لِمَنْ سَعَى فِيهِ وَ لَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِأَنْوَارِ مَحَبَّتِكَ وَ ذِكْرِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ أَحْيِنَا حَيَاةً طَيِّبَةً بِالصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ وَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَحَسَنَ الْخَاتِمَةِ اللَّهُمَّ زِدْ وَلَا تَنْقُصْ بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ

Bismillâhirrahmânirrahim

“Hamd, bize su ve rızık veren Allah’adır. Yarabbi! Sofra sahibine, bu sofradan yiyenlere ve hazırlanmasında emeği geçenlere ve bütün inananlara merhamet et, onları affet ve muhafaza buyur. Ey ikrâm ve izzet sahibi Allahım! Kalplerimizi seni sevmenin ve seni zikretmenin nuruyla aydınlat. Bize dünyada, âhirette ve dinde, sıhhat, selâmet ve âfiyet içre taze bir hayat ver. Şüphesiz, Sen herşeye kadirsin. Allahım! Senden, bize verdiğin nimetinin tamamlanmasını, âfiyetin devamını ve hüsn-i hâtime ile ölmeyi istiyoruz. Rasûlünün hürmetine, ve fâtiha hürmetine arttır fakat eksiltme Yâ Rabbi!”

GÜNLÜK SÖYLENMESİ GEREKEN TESBİHLER

اللَّهُ أَكْبَرُ - الْحَمْدُ لِلَّهِ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ خَلْقِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ كَلِمَتِهِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ زِينَةَ عَرْشِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رِضًا نَفْسِهِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَهُ
 (الْحَمْدُ لِلَّهِ - سُبْحَانَ اللَّهِ) yerine لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ kelimeleri de konabilir.

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِإِسْلَامِ دِينِي وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا مُتَقَبَّلًا
 أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Bu besmele 3 defa söylendikten sonra Haşr sûresinin son 3 ayeti okunur.

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 اللَّهُمَّ أَصْلِحْ عَن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
 اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
 اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

Tevbe için :

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Vitr namazından sonra söylenir :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Üzüntü gidermek için okunur :

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

İsabet edebilecek kötülöklere karşı okunur :

بِاسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي

Haşerata karşı geceden okunur :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
 بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

CUMA VE BAYRAM HUTBE DUALARI

Hatip hutbe okumaya yöneldiği zaman şu duayı okur:

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ *

Minber kapısının önünde şu dua okunur:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ يَسِّرْ عَلَيْنَا خَزَائِنَ فَضْلِكَ وَ كَرِّمَكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ

Üçüncü basamakta:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ اِخْلُصْ عُنُقَةً مِنْ لِسَانِي يُفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ * رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَ فَهْمًا وَ اِحْفَظْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَ اِحْفَظْنِي مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ وَالْأَنْكَالِ *
اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ *

Yedinci basamağa varınca kibleye karşı durarak:

اللَّهُمَّ هَذَا الشَّانُ لَيْسَ بِشَانِي وَ هَذَا الْمَكَانُ لَيْسَ بِمَكَانِي * اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ سَلَامٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

Bu duayı okuduktan sonra oturur ve ezan okununcaya kadar bekler. Ezan bitince ayağa kalkar ve birinci hutbesini okumaya başlar.

BİRİNCİ HUTBE

Birinci hutbe mahiyet itibariyle hamdele ve salveleden sonra müslümanlara nasihattan ibarettir, şöyle başlar:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ * نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَدَنًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَا بَعْدُ فَيَا عَبْدَ اللَّهِ * اتَّقِ اللَّهَ ۖ وَ أَطِيعُوهُ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ * قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ *

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Besmeleden sonra nokta olarak gösterilen kısma hutbenin konusu olan ayet veya ayetler (varsa hadis veya hadisler) eklenir; bittikten sonra hatip cemaate yapacağı nasihata başlar. Bu konuşma Türkçe olacaktır ve hitabet usulüne göre herkesin rahatlıkla anlayabileceği güzel bir dille yapılmalıdır.

Bu kısım da bitince, arkasından:

آلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَ أَبْلَغَ النَّظَامِ * كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَامِ * كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي الْكَلَامِ * وَ إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ وَ أَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ التَّوْفِيقَ *

Ve oturarak cemaata karşı içinden şu duayı yapar:

بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ * بِفَضْلِهِ وَ رَحْمَتِهِ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ *

Tekrar ayağa kalkarak ikinci hutbeyi okumaya başlar:

İKİNCİ HUTBE

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَامِلِينَ * وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ * تَعْظِيمًا لِنَبِيِّهِ وَ تَكْرِيمًا لِصَفِيَّتِهِ * فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ مُخْبِرًا وَ أَمْرًا * إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا * اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ * اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ * اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ (وَ الْأَيْمَةَ الْمَهْدِيْنَ الَّذِينَ قَضَوْا بِالْحَقِّ وَ بِهِ كَانُوا يَعْدِلُونَ * سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٌّ وَ عَلَى بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ * اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّينَ * وَ اخذْ مَنْ خذَلَ الْمُسْلِمِينَ * اللَّهُمَّ انصُرْ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ وَ عَسَاكِرَ الْمُؤْمِنِينَ * وَ اكْتُبِ السَّلَامَةَ وَ الصِّحَّةَ وَ الْعَافِيَةَ عَلَيْنَا وَ عَلَى الْحُجَّاجِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْمُسَافِرِينَ وَ الْمُقِيمِينَ وَ الْحَاضِرِينَ وَ الْعَائِبِينَ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ * وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

Tekrar bir basamak yukarı çıkar ve yüksek sesle ve aynı zamanda kıraatle şu ayeti okuyarak yavaş yavaş minberden iner, mihraba geçer:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ *

MEVLİT VE HATİM DUASI

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ *
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَ تُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَ اِهْدِنِيْ وَ اِهْدِنَا وَ وَفِّقْنَا
اِلَى الْحَقِّ وَ اِلَى طَرِيْقٍ مُسْتَقِيمٍ * بِبَرَكَتِكَ قُرْآنِ الْعَظِيمِ * وَ بِحُرْمَةِ مَنْ اَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ * وَ اَعْفُ عَنَّا يَا كَرِيْمٌ
وَ اَعْفُ عَنَّا يَا رَحِيْمٌ * وَ اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

Ya ilâhel âlemin veya erhamerrahimin okunan Kur'an-ı Hakimi (mevlid ise Mevlid-i Şerifi) meal kusur kabul eyle, hasıl olan ecir ve sevabı iki cihan güneşi sevgili Efendimiz'in mübarek ruhlarına hediye eyledik şu anda haberdar eyle Yâ Rabbi! Diğer peygamberlerin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik Rabbimiz vasıl eyle. Peygamberimizin hanımlarının, çocuklarının, sahabeyi Güzinin, Tabiin, Etbau'ttabiin, Rizvanüllahi Teâla aleyhim ecmain hazeratının da ruhlarına hediye eyledik Rabbimiz vasıl eyleye. Yiğitler yatağı, gaziler bucağı, veliler ocağı güzel yurdumuzu ve bütün ehl-i islâmı her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Yâ Rabbi!

Bu mecliste hazır bulunan cemaatimizin de bilcümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Yâ Rabbi! Bu Kur'an'ın okunmasına sebep olan zâtın da geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle Yâ Rabbi! Onların kabirlerini pürnûr makamlarını cennet derecelerini âli eyle Yâ Rabbi! Korktuklarından emin, umduklarına nâil eyle Yâ Rabbi!

Îlâhi, yâ rabbel âlemin veya erhamerrahimin şu anda senin vahdaniyetine güvenerek kapına geldik, merhametine sığındık, kulluk edemedik, affına geldik. Buz günahkar kullarını da huzurundan boş çevirme Yâ Rabbi! Bizlerin dualarını ahseni kabul ile makbul, günahlarını af ile mağfur, düşmanlarını ıslahı mümkün ise ıslah, değilse kahhar ismi celilile kahreyle Yâ Rabbi!

CENAZE SALASINDA OKUNAN AYET VE DUALAR

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبَلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ *

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ *

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشِيْدَةً فَاِذَا جَاءَ اَجْلُهُمْ لَا يَسْتَاْجِرُوْنَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ كُلُّ شَيْءٍ ۙ هَالِكٌ اِلَّا وَ جِهَةٌ لَّهٗ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ *

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَ يَبْقَى وَ جْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ *

اَللّٰهُمَّ يَا مُحَوِّلَ الْحَوَالِ وَ الْاَحْوَالِ حَوِّلِ الْحَالَنَا اِلَى اَحْسَنِ الْحَالِ *

عَجَّلُوْا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ عَجَّلُوْا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ *

اَللّٰهُمَّ يَا مُنْبِتَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى هِدَايَتِكَ وَ طَاعَتِكَ *

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُوا الْحِسَابِ *

HACI UĞURLAMA DUASI

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَ كِتَابِهِ : وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا * وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي حَدِيثِهِ * مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي * اللَّهُمَّ بَسِّرْ لِعَبْدِكَ هَذَا فِي الدُّنْيَا شَرَفَ زِيَارَتِهِ وَ لَا تَحْرِمُهُ فِي الْعُقْبَا مِنْ فَضْلِ شَفَاعَتِهِ وَ احْشُرْنَا يَوْمَ الْبَعْثِ فِي زُمْرَتِهِ وَ آمِنْنَا عَلَى مَحَبَّتِهِ وَ سُنَّتِهِ * اللَّهُمَّ بِحَقِّ الرُّوضَةِ الَّتِي كَرَّمْتَهَا وَ شَرَّفْتَهَا وَ نَوَّرْتَهَا بِنُورِكَ فَارْزُقْ لِعَبْدِكَ هَذَا الَّذِي قَصَدَ زِيَارَةَ بَيْتِكَ وَ اشْتَقَّ إِلَى رَوْضَةِ رَوْضَةِ رَسُولِكَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ السَّلَامِ بِالسَّلَامَةِ عَنِ الْأَلَامِ وَ أَنْ يَطُوفَ بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ * اللَّهُمَّ يَا وَهَّابُ وَ يَا فَيَّاضُ وَ يَا مَنْ فَضَّلَ جَبَلَ عَرَفَاتٍ عَلَى سَائِرِ جِبَالِ أَرْضِ الْحِجَازِ اجْعَلْنَا طَائِفِينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُكْرَمَةِ إِلَى يَوْمِ الْإِنْتِهَاضِ * وَ اسْقِنِ اللَّهُمَّ مِنْ بئرِ زَمْرَمٍ وَ بَسِّرْ لَنَا زِيَارَةَ الرُّوضَةِ الْمُطَهَّرَةِ بِحُرْمَةٍ مِنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ * وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الْفَاتِحَةُ *

KÂ'BE YOLCULARINA

Muhterem Hacı Adaylarımız,

Şu anda Allah'a kul, Rasûlüne ümmet olmanın en kudsî heyecanını yaşamaktayız. Bu mutlu anımızda Yüce Rabbimize hamd, onun sevgili Rasûlü örnek kulu Hz. Muhammed'e salâtü selâm eder, bütün müslümanlara saadetler, selâmetler dileriz.

Hacı; kasıtlı kişilerin dedikleri gibi döviz kaybına bir sebep ve müslüman milletlerin araplara çektiği bir ziyafet değil; Allah Teâlâ'nın Muhammed Ümmetinden şartlarını hâiz olanlar için emir buyurduğu afv ve mağfiret davetidir.

Hacı; Hz. Peygamberin kabrini ziyaret etmek de değildir. Hacı; maddî bir kazanç vesilesi olarak da düşünülemez. O, sırf Allah emri olduğu için, kulluk ifadesi olarak yapılan bir ziyaret. Orası ne şan alma ne de şöhret kazanma yeridir. Orası kullak şuuru, Hz. Peygambere ümmet olma ruhunu, mahşer gününü yaşama mevkiidir.

Hacı; insanların büyük topluluklar halinde birleşmek ihtiyacının, ibadet havası içinde yürütülen en güzel tatbik şeklidir.

Hacı; dünyaya ait her türlü kaygıdan uzak, edebi dairesinde, menâsik-i haccı mümkün olduğu kadar noksansız yapmaya çalışan kişidir. Bundan başka bir gaye ile oralara gitmek mürairler ve riyakârlar işidir.

Hacı; ihtiyarlar için konulmamıştır. "Haccı tutamam" endişesi yersiz ve gereksizdir. Şartlarını hâiz olan din kardeşlerimiz mümkün olan en kısa zamanda ilk fırsatta bu farizâyı edâ etmeli, milletimiz artık genç hacılar da görmelidir.

Değerli Hacı Yolcuları,

Bir zamanlar şâir;

"Ey bâd-ı saba, uğrarsa yolun semt-i haremeyn'e

Ta'zimimi arzeye, Rasûlü's-Sekaleyn'e" diyerek saba rüzgârıyla hürmet ve ta'zim duygularını gönderiyordu.

Hız. Muhammed'e, Biz ise, Allah Teâlâ'nın aramızdan seçip, evini ziyârete davet ettiği sizlerle hürmet ve ta'zimlerimizi gönderiyor ve sizlere diyoruz ki;

Tekrar evinize döndüğünüz ana kadar duanız makbuldür. Dualarınız da bize ve bütün müslümanlara da yer veriniz. Etrafınıza dikkatle bakın. Gördüğünüz yaşlı gözler, sizi kaybet-

tiğine ağlamıyor. Biz kendimize, kendi günahlarımıza, size bu mukaddes yolculukta arkadaşlık edemediğimize ağlıyoruz. Biz, bu ilâhi mağfiret mevsiminde memleketimizi o Nebiy-i Muazzam'ın huzurunda kabileler halinde uğurladığımız sizlerle temsil imkânına kavuştuğumuz sizlerle temsil imkânına kavuştuğumuz için sevincimizden göz yaşı döküyoruz.

O emin beldede, o mes'ud çölde, o peygamber şehri Medine'de, o Allah evi Kâbe'de, o Arafat mahşerinde dökeceğiniz gözyaşı ve yapacağınız dualarınız berakâtıyla âlem-i islâm uyanır mı; boyumuzu aşkın günahlarımız sevaplara, madde medeniyetinin gürültüsünden, bunalmış insanlık, İslâm'ın saadet boyasına boyanır mı diye düşünüyor ve o mes'ud neticeyi ümid ediyoruz da onun için gözlerimiz yaşlıdır. Yoksa sizi kaybettiğimize ağlamıyoruz. Zira, sevilmeyen ölüm; o topraklarda "Asûde bir hayat"a kavuşmak olur. Öyleyse ne diye bizden göz yaşı bekliyeceksiniz. Gurbette olana, gurbette ölene, gurbette kalana ağlanır, acınır. Gurbette kalanlar bizleriz, sizler değil. Ziyaret edeceğiniz, mukadderse, mahşere dek kalacağınız o toprakları, kumlarına bakıp da alelâde bir çöl parçası sanmayınız.

O topraklar; insanlık âleminin kurtuluşuna, Allah'ı buluşuna din-i mübin'I İslâm'a beşiklik etmiştir.

O topraklar; Hz. Âdem'den sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)'ya kadar her Allah elçisinden Allah'a giden saadet ve selâmet yolunu izlemiştir.

O topraklar; Hz. Cebrâil'den vahiy, Hz. Muhammed'den Kur'an, Hz. Bilâl-i Habeşî'den ezan dinlemiştir.

O topraklar; Sa'd b. Ebî Vakkas, Zeyd b. Harise, Ebû Ubeyde b. Cerrah, Amr İbnü'l-As ve Halid b. Velîd gibi meşhur İslâm bahadır ve kumandanlarından cihad nutukları dinlemiştir. Allah rızası ve insanlığın irşad ve hidayeti için cihad eden gazilerin ayak izleri, Allah Allah sesleri, "Deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl için" çarpışırken gaza meydanında şehadet şerbetini için şehitlerin kanı, o topraklardan henüz silinmemiştir.

O topraklar; Hz. Ammarların, Yasirlerin, Sümeyyelerin işkenceler altında inlerken söyledikleri kelime-i tevhîd, kelime-i şahâdet ve lafzatullah'ı saklamaktadır.

O topraklar; Nice Allah dostları aşıkların, sadıkların "Hû" nidalarına, aşk terennümlerine cevap vermiş, ma'kes olmuştur.

Nihayet o topraklar; şanlı, İslâmlığıyla namlı ecdadımız Osmanlıların devr-i saltanatına, arz-ı ihtiramına, gaza ve cihadına, medeniyet ve san'atına asırlar boyu sahne ve şâhid olmuştur.

Hâsılı o topraklar, şâirin;

"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatını..."

diye bize tanıttığı topraklardandır.

Aziz Yolcularımız,

Bütün bunları düşünerek İslâm âleminin afvı, uyanışı ve dirilişi için bol bol dua ediniz. Ümmet olmak bunu gerektirir. Zira. Hz. Muhammed; "Müslümanların derdini derd edinmeyen onlardan değildir" buyurmuştur.

Sizleri bu duygular ve bu istekle uğurluyoruz.

Yolunuz açık, haccınız makbul ve mebrûr olsun...

TELBIYE

كَبَيْتِكَ اللَّهُمَّ كَبَيْتِكَ ، كَبَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ كَبَيْتِكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النَّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ .

TEKBİR

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

TEHLİL

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

TAVAF DUÂSI

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَ تَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَ وِفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ
نَبِيِّكَ وَ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

ŞAVT DUÂSI

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ، وَ ادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ ، يَا عَزِيزُ يَا
عَفَّارُ ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

HACCIN SA'YİNE NİYYET

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْعِيَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ سَعَى الْحَجِّ لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ .

HERVELE DUÂSI

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَ تَكْرَّمْ ، وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعَلَّمَ ، إِنَّكَ تَعَلَّمَ مَا لَا نَعْلَمُ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

UMRE İÇİN NİYYET

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي تَتَقَبَّلَهَا مِنِّي

UMRE TAVAFI İÇİN NİYYET

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافِ الْعُمْرَةِ لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ

UMRENİN SA'YİNE NİYYET

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْعِيَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ سَعَى الْعُمْرَةِ لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ.

TEMETTU HACCINA NİYYET

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي تَتَقَبَّلَهَا مِنِّي

İFRAD HACCINA NİYYET

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي تَتَقَبَّلَهُ مِنِّي

KIRAN HACCINA NİYYET

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي تَتَقَبَّلَهُمَا مِنِّي

MEKKE'YE GİRİŞTE OKUNACAK DUÂ

اللَّهُمَّ هَذَا حَرْمُكَ وَ أَمْنُكَ فَحَرِّمْني عَلَى النَّارِ وَ أَمِّى عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ.

BEYTULLAHI GÖRÜNCE OKUNACAK DUÂ

اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتِكَ هَذَا تَشْرِيفًا وَ تَكْرِيمًا وَ تَعْظِيمًا وَ مَهَابَةً وَ رِفْعَةً وَ بَرًّا. وَ زِدْ يَا رَبِّ مَنْ كَرَّمَهُ وَ شَرَّفَهُ وَ عَظَّمَهُ تَشْرِيفًا وَ تَعْظِيمًا وَ مَهَابَةً وَ رِفْعَةً وَ بَرًّا. اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ. فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ. وَ أَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَكَ دَارِ السَّلَامِ. تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.

KUDÛM TAVAFI İÇİN NİYYET

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافِ الْقُدُومِ

بِاللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ.

ZEMZEM DUÂSI

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَ رِزْقًا وَاسِعًا ، وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سَقَمٍ .

VEDÂ TAVAFINDA YAPILACAK DUÂ

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا بَيْتِكَ الَّذِي جَعَلْتَهُ مُبَارَكًا وَ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ . اللَّهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي لَهُ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ

العَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ وَ ارْزُقْنِي العُودَ إِلَيْهِ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .